

## Κ. ΠΑΛΑΜΑΣ ΜΟΡΦΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

Ω! Ρωμιοσύνη! ω μάννα μου!  
(Έκατό Φωνές)

Ο δρόμος πού δδηγεῖ στή κατατανόηση τοῦ Παλαμᾶ περνᾶ μέσα ἀπό δὴ τῇ νεοελληνική ποιητική παράδοση. Από τὸ 1830 ώς τὴν ἐμφάνισή του κατὰ τὰ τέλη τοῦ 19οῦ αἰώνος ὑπάρχουν τρεῖς κατευθυντήριες γραμμές στή ποίησή μας. Η ἐπικολυρική τάση, ή ρωμαντική, καὶ τέλος τὸ ἐπεξεργασμένο δημοτικό τραγοῦδι. Αὐτὸς ἡταν τὸ τεχνικό πλαίσιο μεσ' ἀπ' τὸ δποτο ἔπερπε δ Παλαμᾶς νὰ διαλέξῃ, νὰ συγκεράσῃ καὶ νὰ δημιουργήσῃ.

Προτοῦ πλησιάσωμε τὸν ποιητή ως δημιουργὸν πρέπει νὰ ρίξωμε μιὰ ματιὰ σ' δτι ἀντέδρασε, σ' δτι τὸν ἔκαμε τόσο ἀτομικὸ στὸ γράψιμό του.

Στὰ δημοτικὰ τραγούδια πάντοτε ζοῦσε ἔνας νοσταλγικὸς λυρισμὸς μ' ἔνα κοινὸ πόθο, τὸ λευτέρωμα Γιά τοῦτο, μετὰ τὸ 1830 δ κρυμμένος λυρισμὸς φούντωσε, ξάπλωσε ἀνοιχθῆκε σὲ μιὰ ἐπικολυρική ἐκδήλωση. Τὸ ἐθνικὸ θέμα θριαμβευτικὰ γέμιζε στίχους καὶ στίχους. Ο κάθε ποιητής ἀπό τὴ γενικὴ ροπὴ συρμένος κι' ἀπό τὰ ἴδικά του συναισθήματα τόσο κοντά, σ' αὐτὰ τοῦ λευτερωμένου κόσμου δπου ζοῦσε, ξύραφε ἀράδα μ' αὐτὸς τὸν τρόπο. Τὴν καινούργια, μόλις ξεσπαργανωμένη πατρίδα κάθε ποιητής θέλησε νὰ πλάσῃ μέσα στὰ λόγια του. Εγίνε δμως, μπορεῖ κανεὶς νὰ πῆ, μιὰ κατάχρηση τῆς πατριωτικῆς ἰδεολογίας ποὺ ἔδωσε τυπικὴ μορφὴ κοινή, ποὺ ἀν δὲν χανόταν σὲ πομπώδεις ἀρχαῖζουσες ρητορίες, ξεπρόβαλλε μέσα σ' ἔνα ἐπικολυρικὸ πλαίσιο. Η ἐπιπόλαια ἡ μᾶλλον παρεξηγημένη ἀφετηρία ποὺ διάλεξαν πολλοί, τὸν δυτικὸ δηλαδὴ ρωμαντισμό, τοὺς ἔφερε σὲ ἐπίπεδα ὑπερευαίσθητης αἰσθηματολογίας φορτωμένης μὲ ρωμαντικά στοιχεῖα, θέλοντας καὶ μὴ ξεκοσκινισμένα ἀπό δένες ἀνθολογίες.

Τώρα πιὰ ποὺ εἶχε κοπάσει καὶ δ τελευταῖος ἀντίλαλος τῶν τουφεκιῶν τῆς ἐπαναστάσεως, δὲν ἦταν τὰ γεγονότα τόσο κοντά, δ ποιητικὸς κόσμος γύρω ἀπό τὸ 1870 γύρευε νὰ εὔρῃ ἔναν καθαρὸ γνήσιο ἔσυτό του. Τὸ πατριωτικό, ἐπικό δούλευμα τοῦ στίχου ἀντικρίζεται μὲ πλατύτερους δρίζοντας ἡ τὸ ἔχουν ἀφήσει δλότελα

ἀφοσιωμένοι στὸ ρωμαντισμό.

Σ' αὐτὴν τὴν ἀτμόσφαιρα παρεξηγημένης αἰσθηματολογίας, μὲ ἀναιμικὰ πιὰ στοιχεῖα ἀπὸ τὴν ἀφαιμαξη, ξένη καὶ δικήμας, σχηματίζεται ἔνα δυνατὸ προοδευτικὸ ρεῦμα.

Εἶναι οἱ Ἐλληνες παρνασσιακοὶ ποὺ καταπολεμοῦν τὴν κακότεχνη αἰσθηματολογία καὶ θέλουν νὰ ἀνυψώσουν ἔνα λυρισμὸ σὲ ὑγιεῖς βάσεις.

Τὰ καθαρῶς ἐλληνικὰ στοιχεῖα ἀρχίζουν νὰ ἔξετάζωνται. Τὸ δημοτικὸ τραγοῦδι («Τραγούδια τῆς πατρίδος μου» 1896. Κ. Παλαμᾶς) ἡ παράδοση ἡ ἐλληνικὴ φύση, ἡ ἐλληνικὴ ψυχή.

Ο Κ. Παλαμᾶς, δ. Λ. Μαβίλης καὶ δ. Δροσίνης ἀνοίγουν τὸ νέο δρόμο. Αὐτοὶ οἱ ποιηταὶ κρατιοῦνται σὲ μιὰ γραμμή, προσπαθοῦν ν' ἀποτινάξουν τὶς φανταχτερὲς ξενικὲς προβειές ἀπὸ τὴν ἐλληνικὴ μοῦσα. «Ομως αὐτοὶ καὶ οἱ λοιποὶ ἀντιδραστικοὶ κατώρθωσαν περισσότερο στὸ ἀτομικὸ παρὰ στὸ δημαδικὸ ἐπίπεδο. Απὸ τὴν κοινὴ ἀφετηρία ξεκίνησαν κι' δ καθένας ξέχωρα ἔπλασε τὸν στίχο του, δπως τὸν αἰσθανόταν, ἀνεπηρέστα ἀπὸ ἔνα ψηφλὸ ἀπαράβατο ρυθμὸ σχολῆς. Γιὰ τοῦτο νομίζω πῶς δὲ θὰ κάναμε καλὰ νὰ προσπαθήσουμε γιὰ τὴν ἀνεύρεση τῶν καθοδηγητριῶν σχολῶν ποὺ ἡκολούθησαν οἱ διάφοροι αὐτοὶ ποιηταί. Ήταν μιὰ ἐποχὴ δπου δ συμβολισμός, ἡ φυσιοκρατία, δ ἐξπρεσσιονισμὸς δηγοῦσαν τὴν εύρωπαϊκὴ φιλολογικὴ καὶ καλλιτεχνικὴ κίνηση.

Σ' αὐτοὺς τοὺς δικούς μας ἀντιδραστικούς ὑπάρχουν φυσικὰ ωρισμένες κοινὲς τεχνοτροπίες ποὺ βασίζονται σὲ ἰδεολογίες παρμένες ἀπὸ δένα ἀντιδραστικὰ παραδείγματα. «Ομως οἱ φιλολογικὲς ἀνάγκες τοῦ τόπου μας, καὶ τὸ ζήτημα τῆς ἴδιοσυγκρασίας, δὲν μποροῦσαν νὰ δεσμευθοῦν μόλις θὰ δέψευγαν ἀπὸ τὸν ρωμαντισμὸ σὲ κάποιο εύρωπαϊκο πρότυπο ἀποκλειστικά.

Οι ποιηταὶ αὐτοὶ καλλιέργησαν τὰς ἀτομικὰς των ἐκδηλώσεις χωριστὰ χωρὶς νὰ παρουσιάσουν τὸ μᾶλλον συγκεκριμένο σύνολο τῶν Γάλλων Παρνασσιακῶν καὶ παρουσιάσθηκαν μόνο ως σύνολο στὴ νεοελληνικὴ ποίηση.

Ο Παλαμᾶς, παρνασσιακός, στὴν ἀρχὴ ἐπηρεασμένος ἀπὸ τὸ Baudelaire, τὸν Verlaine καὶ ἄλλους Γάλλους προοδευτικούς, βρήκε τὸν δρόμο του γιὰ μιὰ κατεύθυνσι καθοδηγήτρια ποὺ θὰ ἔφτανε στὸ συμβολισμὸ πλασμένο μὲ μιὰ γλώσσα ἴδιορυθμη, δμως μουσικὴ καὶ γοργή. Πειραματίσθηκε σὲ πολλὲς τεχνοτροπίες χωρὶς νὰ δεθῇ ἀπὸ καμμιά. Απὸ αὐτές τὶς ἐπαφές γεννήθηκε τὸ καθ' αὐτὸς «παλαμιακό» ύφος ποὺ τοῦ ἔδωσε μιὰ δυνατὴ προσωπικότητα

πρωτοπόρου στὴν ἑξέλιξη τοῦ ἐλληνικοῦ ποιήματος. «Εχει ἀφομοιώσει δλα τὰ στοιχεῖα ποὺ ἄγγιζε γυρεύοντας τὴ δική του κατεύθυνση. Ετσι πλούτισμένος γύρισε στὸν ἐλληνικὸ κόσμο γιὰ νὰ τὸν πάρῃ ἀκέραιο νὰ τὸν βάλῃ ζωντανὸ στὸ στίχο του.

Ο Παλαμᾶς ἔκαμε ωρισμένα συγκεράσματα. Στὸ ἐπικο-λυρικὸ στοιχεῖο ἐμφύσησε αἰσθημα, στὸ ρωμαντισμὸ ἐλληνικὴ μορφή. Αὐτὸς τοῦ ἔδωσε πρωτοτυπία χειρισμοῦ, τὸν δποτο συνέδεσε μὲ γλώσσικὴ ἴδιορυθμία παρμένη ἀπὸ τὴ γλώσσα τοῦ λαοῦ μὲ παραλλαγές γιὰ τὴ μουσικότητα τοῦ στίχου καὶ δχι ως ξεκάρφωτο νεολογισμὸ δπως τὸν κατακρίνουν.

Ο νέος ἐλληνικὸς κόσμος, μὲ τοὺς παλμούς του, τοὺς φόβους, τὶς ἀνησυχίες καὶ τὶς χαρές του, γίνηκε τὸ θέμα τοῦ Παλαμᾶ. Ο ἐλληνικὸς κόσμος μὲ τὴν κληρονομιὰ τοῦ Βυζαντίου καὶ τῆς Τουρκοκρατίας μὲ τὶς παραδόσεις καὶ τοὺς θρύλους της. «Ετσι δ Παλαμᾶς ἔγινε δ τραγουδιστὴς τοῦ παρελθόντος καὶ τοῦ παρόντος καὶ προφήτης τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ ποὺ ζῇ μεσ' τὴν ψυχή μας.

Εἶναι δ κατ' ἔξοχὴν γνώστης τῆς νεοελληνικῆς ψυχῆς. «Ενας ποιητής ποὺ ξέρει τὶς ἀδυναμίες καὶ τὶς ἵκανότητες τῆς φυλῆς του. Εκεῖνος ποὺ δινέλαβε νὰ τραγουδήσῃ τὴν ψυχή μας ποὺ ἀκόμη δὲν τὴν ἀναγνωρίσαμε στὸ νέο ἐλληνικό της πλαίσιο.

Θὰ μοῦ πητε: ἀνακατώνει φιλοσοφία, ιστορία, στοχασμούς. Ποιητής μὲ δρίζοντας σὰν τὸν Παλαμᾶ ἀναγκαστικῶς θὰ εἶναι συνθετικός καὶ θὰ ἐμπειρικείη δλους τοὺς παλμοὺς τῆς ζωῆς τοῦ τόπου μας ποὺ δὲν ὑποπίπτουν στὴν ἀντήληψι τοῦ καθενός. Μὰ δὲν εἶναι δικό του τὸ λάθος. Η καθαρολογία τῶν ἐφημερίδων καὶ η φθηνὴ ρητορικὴ γλώσσα τῆς Κυριακῆς ἀπὸ τὴν μιὰ μεριά, μᾶς κάμει νὰ μὴ διακρίνωμε ἀπόλυτες γενικές καὶ τὶς ἄλλες ἀσυνταξίες τους καὶ νὰ κατακρίνωμε ἔνα αἰσθητικὸ γλωσσικὸ σύνολο δπως τὸ παρουσιάζει δ Παλαμᾶς. Απὸ τὴν ἄλλη, μεριὰ διάβαζοντας μόνο ἐφημερίδα δὲν σχηματίζομε τὸ ἀπαιτούμενο νοερό πλασίσιο γιὰ νὰ καταλάβωμε Παλαμᾶ.

Ο Παλαμᾶς σχημάτισε ἔνα ἀρμονικὸ σύνολο τοῦ ἐπικολυρικοῦ λόγου, τῆς λαϊκῆς παραδόσεως, τῆς ιστορίας μὲ τὴν φαντασία του. Κατώρθωσε νὰ ισορροπήσῃ τὸν ἐσωτερικὸ του κόσμο μὲ τὰ τεχνικὰ μέσα ποὺ διέθετε: τὸ πλαίσιο τοῦ στίχου του. Ο στίχος του εἶναι γεμάτος ἀπὸ αἰσθημα, δὲν εἶναι τὸ τεχνικὸ μέσο, εἶναι δ υλοποιημένος σκοπός του αἰσθηματός του.

Ο Παλαμᾶς σχημάτισε τραγούδησε τὸ ύπερεγώ δπως στὸν «Δωδεκάλογο τοῦ Γύφτου», στὶς «Αλυσοσίδες», στὸ Γκρεμιστή, στὴν «Φαντασία», χωρὶς

Rapras and S. Campossioras. The first excursion for members was held Sunday, March 15, when Mr. Comrie, six boys, and several guests went to Dionysus by bus, walked to Marathon where they had lunch by the sea, and then returned by way of Dionysus.

τούς μικροεγωΐσμους τοῦ ἀτόμου. Τὸ ἄτομό του γεμίζει τὸ σύμπαν, ἀπλώνεται χωρὶς ἐμπόδια καὶ γίνεται ἔνα μ' διάγγιζει. Πλησιάζει στὴ τέλεια μορφή:

**Στό «Δωδεκάλογο» :**

Εἰσαι ὁ μόνος, εἰσ' ὁ ἀσύγκριτος εἰσαι ὁ χωριστός, σιὰ μεγάλα τὰ πετάματα ὅλο ὑψώνει σε καὶ εἰν' ὁ νοῦς σου χρυσαῖτός.

«Μήν τὸ παινευτῆς! Σίμωσε, ἀπλώσε τὸ χέρι, βοήθα γίνε δουλευτῆς· ταίριαζε, ἀκουε φρόντιζε καὶ ρώτα γείρε, ἀνθέλεις νὰ ὑψωθῆς νίκη σου, ἀνυπόταχτε, σ' ἐσὲ νὰ πῆς «Υποτάξου πρῶτα!»

**Στίς «Ἀλυσσίδες» :**

Μέσ' τους ξεχωριστούς δεξιούς ἔγω εἶμαι.

«Μεσ' τῆς φυλακῆς τοὺς διαλεχτούς Εἴμαι διαλεχτός ἔγω τοῦ φυλακισθή τρισωῆμε καὶ τρισαλλοί! Εἰσαι δικασμένος ἀπὸ τὸν Κριτὴ καὶ εἰσαι ἀπὸ τὸν Νόμο ἐσὺ δεμένος!»

Αὐτὰ τὰ ἀποστάσματα δείχνουν μόνο μιὰ φάση τοῦ γραψίματός του Δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ γράψῃ γιὰ δλες ἐπειδή εἶναι ἀπειράριθμες. Μᾶλλον ἔνα ἀτομικὸ πλησίασμα θὰ ίκανοποιήσῃ τὸν ἀναγνώστη στὸ πολὺ τοῦ ἔργο τοῦ Παλαμᾶ.

Ἐπειδὴ ἀκριβῶς διαλαμπεῖ οὐδὲν τὶς δικές του ἀδυναμίες καὶ γενικῶς διατρέπει τὸν κόσμον ποὺ αἰσθάνεται, κατώρθωσε νὰ γράψῃ θαυμάσια ποιήματα μὲ αἰσθηματικότητα ποὺ παρουσιάζεται σὲ πολλές μορφές ἐκδηλώσεων.

Ἡ ἀγάπη του πρὸς τὸν τόπο του εἶναι τόσο ἀπέραντη καὶ περικλείει τόσα στοιχεῖα ὡστε τραγουδώντας τὸ παλμὸ τοῦ τόπου του καὶ τὸν ρυθμὸ του, ψάλλει τὴν ἀρμονία τοῦ κόσμου διπλὰς τὴν σημειώνει στῆς τοπικές ἀκδηλώσεις ἢ μᾶλλον διὰ μέσου τῶν.

Τὰ λυρικὰ του ποιήματα εἶναι ἀπειράριθμα. «Ομως θὰ σημειώσω δύο ἀποστάσματα ποὺ ἵσως νὰ εἶναι ἀπὸ τὶς πιὸ δυνατές του ἀκδηλώσεις. Τὸ ἔνα εἶναι ἀπὸ τὸ «Δωδεκάλογο» καὶ περιγράφει τὶς γύφτισσες ποὺ ἔρχονται. Νομίζει κανεὶς πῶς βλέπει διό τὸ γύφτικο τὸ γλέντι γραμμένο μὲ ζωηρότητα θαυμάσια.

«Γύφτισσες ἥρθανε ντυμένες φανταχτερά γιορτῆς φουστάνια γύφτισσες ἥρθαν καὶ κρεμάνε χοντρά γυαλιστερά γιορντάνια.»

Τὸ ἄλλο εἶναι ἀπὸ τὴν «Φλογέρα τοῦ Βασιλῆ». Ἡ λυρικὴ ἀποθέωση τοῦ Παρθενῶνος.

«Ἐσ' εἰσαι ποὺ κορώνα σου φορεῖς τὸ Βράχο; Ἐσ' εἰσαι, Βράχε ποὺ τὸ ναὸ κρατᾶς, κορώνα τῆς κορώνας;

«Σ' ἐσὲ ἀποκάλυψῃ διὰ πολλούς, κάθε γραμμῆς καὶ Μοῦσα λόγος τὸ μάρμαρο ἔγινε, κ' ἡ ίδεα τέχνη,

«Ποὺ νὰ τὴν βρῶ, καὶ σὰν τὴν βρῶ, ποὺ νὰ τὴν καταλάβῃ

τῆς καλλονῆς σου τὴν ψυχή, ναέ, καὶ τῆς ψυχῆς σου τὸ μυστικὸ πῶς νὰ τὸ πιῶ;»

«Ἀπὸ τὸν «Δωδεκάλογο» παραθέτω τὸ τελευταῖο μέρος τοῦ «Προφῆτικοῦ».

«Οσο νὰ σὲ λυπῇ, τῆς ἀγάπης ὁ Θεός, καὶ νὰ ξημερώσῃ μιὰν αὐγὴ καὶ νὰ σὲ καλέσῃ ὁ λυτρωμός, φ ψυχὴ παραδαρμένη ἀπὸ τὸ κρίμα! καὶ θ' ἀκούσῃς τὴν φωνὴν τοῦ λυτρωτῆ, θὰ γυθῆς τῆς ἀμαρτίας τὸ ντύμα, καὶ ἔσαν κυβερνημένη κ' ἀλαφρῆ θὰ σαλέψῃς σὰν τὴ χλόη, σὰν τὸ πουλί, σὰν τὸν κόρφο τὸν γυναικειο, σὰν τὸ κῦμα καὶ μὴν ἔχοντας πιὸ κάτω ὅλο σκαλι νὰ κατατρακυλίσῃς πιὸ βαθιὰ στοῦ κακοῦ τὴν σκάλα, γιὰ τὸ ἀνέβασμα ξανὰ ποὺ σὲ καλεῖ θὰ αἰσθανθῆς νὰ σοῦ φυτρώσουν, φ χαρά! τὰ φτερά, τὰ φτερά τὰ πρωτινά σου τὰ μεγάλα!»

Αὐτὰ τὰ ἀποστάσματα εἶναι μερικὰ λυρικὰ σημεῖα Μόνο γιὰ αὐτὰ θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ γράψῃ ψη φ δλόκληρη μελέτη ἀναλυτική. Εἶναι πράγματα ἡ πιὸ δυσκολονόητη ἐκδήλωση τοῦ ποιητοῦ γιὰ νὰ τὴν καταλάβῃ διὰ παράσκευος ἀναγνώστης. Ἡ Ἑλληνικὴ ἴστορία, δι χαρακτήρας καὶ ἡ νοοτροπία μας, οἱ ἰκανότητές μας καὶ οἱ ἀστάθειες τῆς φυλῆς μας, παρουσιάζονται μὲ τὸ γύφτο που συμβολίζει τὸ χαρακτήρα ποὺ δὲν δεσμεύεται ὅλα πάντοτε ἀλλάζει καταστάσεις καὶ μορφές.

«Οπως εἶπα ἔνα ἀτομικὸ πλησίασμα θὰ ίκανοποιήσῃ παραπάνω παρὰ παραδείγματα ἀπὸ τὸν Παλαμᾶ. Ἔνας ποιητής τόσο πολύμορφος καὶ συνθετικός ὅλους θὰ προσελκύσῃ καὶ θὰ ἀρέσῃ, ἐνῷ μποροῦν νὰ ὑπάρξουν σημεῖα τὰ δόπια νὰ μὴν εἶναι ἀρεστά εἰς ὅλους.

«Ο Παλαμᾶς εἶναι συμβολιστής, ρωμαντικός χωρὶς ὅμως τὸ τόνο τὸν ἀποκλειστικὸ αὐτῶν τῶν σχολῶν. Εἶναι δι ποιητής τῆς ἀτομικῆς διαμορφώσεως χωρὶς προσκόλληση.

Μπορεῖ μιὰ στενοκέφαλη κριτικὴ νὰ γυρεύψῃ φιλολογικὲς ὁρθοδοξίες καὶ νὰ μὴ τὸν παραδεχθῇ. «Ομως δι Παλαμᾶς ἄφησε τὸ πολυμερές τῆς Ἑλληνικῆς φυλῆς νὰ ἀκδηλωθῇ ἀβίαστα χωρὶς νὰ κρατηθῇ στὰ καθιερωμένα καλούπια. Ο περιωρισμένος χωρὸς δὲν μοῦ ἐπιτρέπει νὰ σχολιάσω ὅλα του ἔργα οὕτε νὰ ἔξτασο τὶς διάφορες φάσεις τῆς ἔργασίας του. Ο Παλαμᾶς θεμέλιωσε ἐντελῶς ὡς πρωτοπόρος μιὰ Ἑλληνικὴ ποίηση μὲ τεχνικὴ καὶ ὄλικὴ αὐτάρκεια ἀπὸ τὸ κόσμο τῆς Ἐλλάδος.

Θὰ μείνῃ τὸ ἔργο του ὡς βάση γιὰ ἔκεινους ποὺ θέλουν νὰ γράψουν ἐλεύθερα γιὰ τὴν νεοελληνικὴ φιλολογικὴ διάπλαση τοῦ ποιήματος.

Σ. ΙΒΡΑΚΗΣ

## DEATH OF THE ANCIENTS

The following selections, translated by Solon Ivrakis, are from the fifth canto of Palamas' "The Dodecologue of the Gypsy", in which Greek history, tradition, and mentality are epitomized. "The Death of the Ancients", has as its scene the harbor of Constantinople where the teachers of ancient wisdom are about to embark for the West. The Gypsy, who is the leading figure throughout the whole poem, hails them and prophesies their future.

And the threefold gates of gold  
And the bronze-made gates were creaking,  
Creakings sounding like a moan.  
Then at no one's touch,  
As if enchanted, opened themselves.

And beneath the double line of works  
And the turrets, the impregnable,  
Where the plain is boldly curving  
Into green and ruby hills,  
There beneath Marmora's waters' foam  
In the strong and well-built harbors

Different vessels from the West and Genoan  
galleys,  
Venetian sailing ships ride at anchor,  
And it seems as though they are waiting  
Valuable loads to take out for feasts and  
voyages.  
—(A throng of men come to the harbor to  
—embark, bearing icons and other holy relics)

What are the volumes, all of parchment you  
are holding,  
Illustrious crowds, fleeing as if chased by  
the storms?  
And in these books, and in all these tombs,  
what diamonds  
What wisdom, whose dead, what holy relics?

Something stirred, the crowds billowed,  
And a voice broke forth in answer:  
“There, enclosed by the coffins, wound  
And wrapped, they are hidden—  
Let the world not mourn them as departed!—  
The fountains of thought forever lucid  
And the unclouded skies of art;  
The Beautiful and the Immortal.

They are the teachers of the Truth  
And all-encompassing Beauty's loyal followers,  
Strong, untouched, always youthful——”

And what they had started saying I did finish  
thus:  
“Persecuted, hunted after—  
The Beautiful and the Immortal—  
By winds and earthquakes, storms and  
havoc,  
Derelict and trodden down by their own  
and by the strangers’

“Hiding places they found and cloisters;  
Monasteries took them up and cells,  
Schools and palaces they found,  
But they did not find the sun,  
As for freedom, it was missing.  
Bound they were, and they were fading,  
While the Apollo-like bodies wilted. — — —

“What of it if you are Immortal?  
Pulsing life you lived only once;  
You lived like whole-bodied creatures  
In the light, under the sun of your blessed  
country.  
Other winds and other suns for you now!  
You shall never live your life again.  
Hearts and cities by your touch reblossoming  
And bowing as your worshippers,  
Shadows of Hellas, images.  
One was Greece, never to return  
Gone she has, and you must mourn her—”